

Se Stockholm med L8



Måndag 29 maj kl 17.30 Eriksdalslundens museum och koloniområde och näsduksträdet

På tegelbruket Grindsbruk ville fabrikören bygga nya byggnader och lämnade 1861 in en skrivelse till byggnadsnämnden. Det var första gången området kallades Eriksdal. På 30-talet byggde Stockholm stad det första vattenledningsverket i området (numera ligger badet där) och 1944 fällde ryssarna en bomb här. Massor av fönster gick sönder, alla fönstren i stora på Åhlén & Holm. Mina morförädrar drabbades också eftersom de bodde i "Sädestråget", på Havregatan 13.



Koloniområdet har funnits länge, redan 1906 som andra området i Stockholm. 1909 var det 241 lotter i Erikslund. Idag är det 142.

Eriksdalslundens koloniområde har skapat ett museum som vi får guidning i, liksom i ett av lundens "hagar". Vi kommer också få se det makalösa Näsduksträdet, Davidia. Hoppas att det är i sin prakt den dagen!

»I sällskap med förre stadsträdgårdsmästaren Medin styrde vi våra steg till Eriksdalslundens, den lund som genom sitt vackra läge kan förtjäna tillnamnet den »underbara«.

Där är äkta bevarad södernatur med bergen osprängda, med pilarna bugande sig långt ut över Årstaviken, med ofantliga häckar av slån, med solen rätt på hela dagen och med en solnedgång så att Eriksdalslundens synes ljus när natten redan fallit på över den övriga staden.

Inne mellan all den vilda natur sågo vi stora sträckor öppen jord – potatisland och tobaksland och en gammal ärevärdig lada som var som skapad till redskapsbod åt kolonister.«

Anna Lindhagen, 1906



En förhoppningsvis varm försommarkväll i blomsterprakten.

OBS, det är inte handikappvänligt - mycket backar, trappor och trångt.



Anmälan: e-post till lotta@lottero.se eller telefon 070 529 91 13

Träffpunkt: Vid trappan, Gräsgatan/Eriksdalsgatan.

Gå in vid BP-mosaiken (en sevärdhet i sig!) på Ringvägen

Kostnad: 50:-

